

Adventskalender; briefjes voor in de laatjes

1 december

Lieve,

We hebben net gelezen over Zacharias en Elisabeth die een baby kregen. Daar gaan we een kleurplaat van maken. Als de kleurplaat klaar is mag je hem samen met pappa en/of mamma aan het lintje hangen naast de kast.

2 december

Lieve,

Zacharias kan als straf niet meer praten. Kunnen wij ook iets aan een ander duidelijk maken zonder onze mond te gebruiken? We gaan een spelletje doen. Pappa en mamma leggen uit wat voor spelletje...

Speel het spel hints (voor kleine kinderen): we zeggen wat er uitgebeeld moet worden en gaan dit zonder te praten doen (dus bijvoorbeeld juichen omdat iemand jarig is)

3 december

Lieve,

Maria begrijpt de boodschap van de engel niet meteen. Begrijpen wij altijd alles direct? Pappa en mamma hebben een klein cadeautje voor jullie. Leg dit kleine pakketje in het water. Dan gaat er iets héél bijzonders gebeuren...

Neem een klein pakketje waarin een handdoek verwerkt zit die heel groot wordt zodra je hem in het water legt. Zeg tegen je kind dat het een hele grote handdoek is waarmee hij zich morgen af kan drogen als hij onder de douche vandaan komt. Dit is nu nog niet zo. Laat het pakketje in het water leggen en kijk samen hoe de handdoek groot genoeg wordt om jezelf mee af te drogen. Soms zijn dingen lastig te geloven. Dat we iets niet direct zien/geloven wil nog niet zeggen dat het ook niet zo is.

4 december

Lieve,

Maria ging op reis naar haar nicht Elisabeth. Wat nemen jullie allemaal mee als je op reis gaat of bij opa en oma gaat logeren? Pak vanavond als je thuis komt het koffertje dat op je kamer staat en ga samen met pappa en mamma op zoek naar de dingen die daar in horen als jullie deze zomer op vakantie gaan!

5 december

Lieve,

Maria is blij, wij zijn ook blij dat de Heere Jezus naar de aarde komt. Dit laten we zien door te gaan dansen met elkaar. Iedere keer als de muziek stopt, moet je héél stil blijven staan als een standbeeld. Als de muziek weer aangaat, mag je weer dansen. Dat doen we een paar keer.

Stopdans: zet de muziek aan en als de muziek stopt blijf je stilstaan als een standbeeld.

6 december

Lieve,

We lazen net dat Zacharias en Elisabeth een baby kregen! Daarbij hoort... beschuit met muisjes! Smeer samen met pappa en mamma een beschuit met boter, doe er muisjes op en... smullen maar!

7 december

Lieve,

De engel vertelde tegen Jozef dat hij met Maria moest trouwen. Pappa en mamma zijn ook met elkaar getrouwd. Zijn jullie ook zo benieuwd naar hoe ze er toen uitzagen? Kom, dan bekijken we samen de foto's van hun trouwdag!

8 december

Lieve,

Jozef en Maria moesten snel op reis naar Bethlehem. Ze moesten heel snel hun jas en schoenen aan doen en vertrekken. We doen een spelletje. Als mamma 'nu!' zegt dan gaan jullie héél snel jullie jas en schoenen aantrekken. Wie als eerste buiten staan met zijn jas én schoenen aan heeft gewonnen en mag het snoepje opeten dat in het laatje zit...*(zorg voor een reservesnoepje voor de verliezer)*

9 december

Lieve,

De Heere Jezus werd geboren in een stal. Vandaag gaan we iets héél leuks doen: we bouwen een stal van Duplo! Als we klaar zijn, geven de stal een heel mooi plekje in huis. En we zetten er ook wat diertjes in.

10 december

Lieve,

Als er een baby geboren wordt, sturen de pappa en mamma van die baby een kaartje aan familie en vrienden om te laten weten dat de baby geboren is. Dat noem je een geboortekaartje. Ook jullie hebben een geboortekaartje. Pappa en mamma zullen jullie geboortekaartje eens even laten zien. Daarna gaan we zelf een geboortekaartje maken. Voor de Heere Jezus. Als je klaar bent zullen pappa en mamma je helpen om het kaartje op te hangen aan het lintje naast de kast.

11 december

Lieve,

Een engel vertelde tegen de herders dat er een Koning was geboren. Met die Koning bedoelden ze de Heere Jezus. We gaan iets heel leuks doen vandaag. Pappa en mamma hebben een groot vel wit papier voor jullie. Daar mogen jullie op verven met allerlei kleurtjes verf. Goed je best doen hoor! Want misschien komt er dan wel iets héél moois tevoorschijn.

12 december

Lieve,

Vandaag gaan we iets moois maken voor in de Duplo-stal: Jozef, Maria en de Heere Jezus. Mamma pakt de spullen en dan gaan we samen aan de slag!

13 december

Lieve,

Toen de herders buiten in het veld zaten, hadden ze het een beetje koud. Daarom maakten ze een lekker warm vuurtje. Wij gaan ook een soort vuurtje maken, maar dan één die niet echt brandt. Trek jullie jas en schoenen maar aan, dan kunnen jullie samen met pappa takjes zoeken buiten. Als jullie weer terug zijn, maken jullie daar een soort vuurtje van vóór de Duplo stal. De rode en oranje blaadjes die jullie vandaag met mamma hebben gescheurd en versierd, kunnen daar dan mooi bijgezet worden!

Drapeer er kerstlichtjes tussendoor, zodat het net een echt vuurtje lijkt.

14 december

Lieve,

De herders zaten buiten. Het was toen midden in de nacht. En 's nachts is het héél erg donker. Er waren toen nog geen lampen. Het enige licht dat ze hadden, kwam van het vuurtje. Kom, dan doen we alle lampen uit, de lampjes van het vuurtje aan en dan gaan we er – net als de herders – omheen zetten. En dan vertellen we met elkaar het verhaal over de herders!

15 december

Lieve,

De engelen zongen ter ere van de Heere God. Dat kunnen wij ook! Zullen we samen liedjes zingen ter ere van de Heere God?

Suggesties: “Als je veel van iemand houdt”, “Er is een kindeke geboren op aard”, “In een stalletje”, “Midden in de winternacht”, “De herdertjes lagen bij nachten”, “Kling klokje klingelingeling”.

16 december

Lieve,

De wijzen volgden de ster die stopte boven de stal in Bethlehem, waar de Heere Jezus geboren was. Wij gaan ook een mooie ster knutselen. Als de ster klaar is, geven we hem een mooi plekje in de woonkamer.

17 december

Lieve,

Er staan héél veel sterren aan de hemel. Kunnen jullie ze tellen? Trek je jas en je schoenen maar even aan. Dan kunnen jullie samen met pappa en mamma naar buiten om naar de sterren te kijken!

18 december

Lieve,

De wijzen zagen de ster. Ze volgden de ster naar de stal. Andere mensen zagen de ster misschien wel helemaal niet! We gaan samen een leuk spelletje doen waarbij anderen misschien niet zien wat jij ziet.

Speel het spelletje: ik zie, ik zie wat jij niet ziet (hele simpele versie...)

19 december

Lieve,

De wijzen namen een cadeau mee naar de Heere Jezus. We gaan samen een hele mooie tekening maken voor de Heere Jezus. Als hij klaar is, mag je hem bij de Duplo-stal hangen. Zul je mooie kleurtjes en veel glittertjes gebruiken? Kijk nu nog maar een keertje in het laatje. Misschien zit er wel een lekker snoepje in...

20 december

Lieve,

Vandaag maken we een mooie knutsel van strijkkralen of vouwpapier. Daarna gaan we hem bij iemand brengen die een beetje eenzaam of ziek is. Bij wie zullen we de knutsel morgen gaan brengen?

21 december

Lieve,

Wist je dat de Heere Jezus heel veel verschillende namen heeft? Als je in de Bijbel leest over 'Christus' dan wordt daar ook de Heere Jezus mee bedoeld. Zullen we samen eens op zoek gaan naar wat verschillende namen van de Heere Jezus? We gaan een leuk spelletje doen. Pappa en mamma hebben in de woonkamer én op je slaapkamer vijf verschillende briefjes verstopt. Op die briefjes staan verschillende namen van de Heere Jezus. Ga je ze snel zoeken? Pappa en mamma zullen de namen die op de briefjes staan aan je voorlezen. Als je alle blaadjes gevonden hebt mag je ze op een groot gekleurd vel lijmen.

22 december

Lieve,

Net als de wijzen, maken we vandaag een knutsel voor de Heere Jezus. Daarna stoppen we het in een klein doosje. Ook het doosje versieren we samen. Als het cadeautje klaar is, mag je het in de Duplo-stal zetten, bij de Heere Jezus.

23 december

Lieve,

We lazen in de Bijbel dat de Heere Jezus geboren is! Ook jullie zijn geboren. Pappa en mamma hebben hier wat foto's van opgezocht. Die gaan we samen bekijken. Leuk hè?!

24 december

Lieve,

De afgelopen weken hebben we alle verhalen gelezen die met Kerst te maken hebben. We lazen over Zacharias en Elisabeth, over Jozef en Maria, over de wijzen, over de engelen en over de geboorte van de Heere Jezus. Morgen is het Kerst. Dan gaan we naar de kerk en vieren we dat de Heere Jezus geboren is. Daarom eten we morgenvroeg beschuit met muisjes. Ook 's avonds gaan we allemaal lekker dingetjes eten. Want bij feest, hoort lekker eten! Vandaag spelen we het verhaal over de geboorte van de Heere Jezus na.