

DAG 1

Lezen: Maleachi 4

Vraag:

Wat is de overeenkomst tussen Elia en Johannes de Doper? (Mal. 4:5)

DAG 2

Lezen: Lukas 1: 1-25

Vraag:

Zacharias moest een tijdlang zwijgen. Wat zou jij in jezelf ontdekken als je een tijdlang moest zwijgen?

DAG 3

Lezen: Lukas 1:26-38

Vraag:

Maria was een unieke vrouw. Hoe bijzonder vindt jij haar? Hoe is zij een voorbeeld voor jou?

DAG 4

Lezen: Lukas 1: 39-45

Vraag:

Uit de ontmoeting tussen Maria en Elizabet spreekt een geestelijke verwantschap. Herken je dit? Hoe zou je een vriendschap op dit gebied kunnen verdiepen?

DAG 5

Lezen: Lukas 1: 46-56

Vraag:

Maria noemt in haar lied stukjes uit de psalmen, profeten, de lofzang van Hanna (1 Sam. 2: 1-10). Zo gebruikt zij de Bijbel om een nieuw lied te maken. Schrijf zelf zo'n lied voor de Heere.

DAG 6

Lezen: Lukas 1: 57-80

Vraag:

Lees nog eens vers 74. De Heere Jezus zorgt ervoor dat wij God kunnen dienen zonder vrees. Ben je nog weleens bang voor God? Ja? Hoe komt dat? Is dat Bijbels? Zo nee, waarom niet?

DAG 7

Lezen: Mattheüs 1: 18 - 25

Vraag:

Richt je bij het lezen op Jozef. Wat doet hij? Wat roept dat bij je op? Lees nog eens. Richt je op wat de Heere zegt. Hoe kijk je nu aan tegen de handelswijze van Jozef? Wat leer je ervan voor je eigen leven?

DAG 8

Lezen: Lukas 2: 1 - 7

Vraag:

God had beloofd dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Maria en Jozef moesten dus al geweten hebben dat ze daar een keer heen zouden moeten. Hoe wacht jij op Gods tijd en plan met je leven?

DAG 9

Lezen: Johannes 3 : 13-18

Vraag:

Voor wie is de Heere Jezus gekomen? Wat zegt dit over onze verantwoordelijkheid in het vertellen van de blijde Boodschap?

DAG 10

Lezen: Jesaja 9

Vraag:

Hier wordt de geboorte van een Kind aangekondigd. Hij krijgt vijf bijzondere titels. Welke spreekt je het meest aan? Waarom?

DAG 11

Lezen: Lukas 2: 8-14

Vraag:

Waarom werden de herders als eerste op de hoogte gesteld van de geboorte van Jezus? Wat leert dat ons?

DAG 12

Lezen: Lukas 2: 15-20

Vraag:

De engel heeft het over 'de Zaligmaker'. Maar het is een gewoon baby'tje. Toch geloven de herders wat de engel zegt. Geloof jij God pas als je iets van Hem merkt of voelt? Geloof je Hem op Zijn Woord?

DAG 13

Lezen: Johannes 1:1-18

Vraag:

Hoe zal ik U ontvangen? Johannes vertelt dat het Woord vlees wordt. De Zoon van God wordt mens. Hoe wordt Hij ontvangen? Welke twee reacties beschrijft Johannes? En hoe ontvang jij Jezus?

DAG 14

Lezen: Johannes 1: 1-18

Vraag:

Lees vers 14b. Komt dit overeen met wat de herders in Bethlehem hoorden en zagen?

DAG 15

Lezen: Spreuken 8

Vraag:

Denk eens aan Jezus. Eerst was hij in de hemel. Bij Zijn Vader. Alles goed. Nu moet Hij naar de aarde. Pijn, angst, zonde, dood. Weg van Zijn Vader. Wat gebeurt er met je als je aan de Heere Jezus denkt?

DAG 16

Lezen: 1 Johannes 4

Vraag:

Volmaakte liefde! God gaf Zijn Zoon voor zondaren. Wat zegt dit over God de Vader? Benoem dit in je gebed en dank Hem voor Zijn liefde.

DAG 17

Lezen: Mattheüs 2 : 1-12

Vraag:

Dode wegwijzers. De overpriesters weten precies waar de Christus geboren zou worden. Toch gaan ze niet mee. Waarom niet? Wat kun je ervan leren?

DAG 18

Lezen: Mattheüs 2:13-15

Vraag:

Lees ook Hosea 11:1. Gods raadsplan staat vast van eeuwigheid. Hoe zie jij je eigen persoonlijke leven ingebed in Gods grote, eeuwenoude plan?

DAG 19

Lezen: Matth. 2 : 16-18

Vraag:

Waarom noemt Mattheüs hier Rachel? Lees Genesis 35:16-20 en Jeremia 31: 15. Is er een gemeenschappelijke uitwerking van het verdriet in deze 3 gedeelten?

DAG 20

Lezen: Matth. 2: 19-23

Vraag:

Stel dat het was gelukt om Hem te doden. Welke gevolgen zou dat hebben voor jou? Lees vers 13. God zorgt! Welke bemoediging heeft dat voor je?

DAG 21

Lezen: Psalm 72

Vraag:

Welke kenmerken van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk lees je hier?

DAG 22

Lezen: Micha 5

Vraag:

Lees ook Efeze 2: 11-22. Wat lees je daar over de vrede waar Micha al over profeteert? Dank God voor deze Vredevorst!

DAG 23

Lezen: Jesaja 7: 10-25

Vraag:

Achaz vind een teken niet zo nodig. Maar hij krijgt er wel één! Heb jij ook een teken gekregen als bewijs dat Hij je wil redden? Hoe belangrijk is dat voor jou?

KERSTFEEST!!

Lezen: Openbaring 21

Vraag:

Jezus is gekomen, maar komt nog eens. Dan zullen wij Hem zien! Hij zal ons herscheppen. Geen zonde of dood zal er meer zijn. Verlang je naar Zijn komst?

KERSTFEEST!!

Lezen: Psalm 98

Vraag:

Hoe groot is jouw vreugde over het heil van de Heere? Wat ziet of hoort je omgeving daar vandaag van?