

### **OPDRACHT 1**

Kleur de kleurplaat  
van Zacharias en

Elisabeth mooi in

*Lees het verhaal van  
Zacharias en Elisabeth*

### **OPDRACHT 2**

Zacharias kan als straf niet  
meer praten. Kunnen wij  
ook iets duidelijk maken  
zonder onze mond te ge-  
bruiken? Speel het spel  
**UITBEELDEN**

*Lees het verhaal van  
Zacharias en Elisabeth*

### **OPDRACHT 3**

Maria begrijpt de bood-  
schap van de engel niet  
meteen. Begrijp jij alles  
meteen? Je krijgt een  
mooie handdoek. Geloof jij  
dat die in dit pakketje zit?

*Lees het verhaal van  
Maria en de engel*

### **OPDRACHT 4**

Pak een koffertje en  
ga in huis op zoek  
naar dingen die je  
meeneemt als je op  
reis gaat.

*Lees het verhaal van  
Maria naar Elisabeth*

### **OPDRACHT 5**

Maria is blij, wij zijn ook blij  
dat de Heere Jezus naar de  
aarde komt. Zoek een  
mooie lofpsalm en zing  
samen

*Lees het verhaal van  
De lofzang van Maria*

### **OPDRACHT 6**

Eet met elkaar een  
beschuit met muisjes

*Lees het verhaal van  
Johannes geboren*

### **OPDRACHT 7**

Bekijk samen het  
trouwalbum van papa  
en mama

*Lees het verhaal van  
De engel komt bij Jozef*

### **OPDRACHT 8**

Spelletje: ik geef een  
startteken. Wie heeft  
als eerste zijn jas en  
schoenen aan en  
staat in de tuin?

*Lees het verhaal van  
Jozef en Maria op reis*

### **OPDRACHT 9**

Bouw een stal en  
geeft deze een mooi  
plekje in huis

*Lees het verhaal van  
Jezus wordt geboren*

**OPDRACHT 10**

Maak een  
geboortekaartje

*Lees het verhaal van  
Jezus wordt geboren*

**OPDRACHT 11**

Verf het papier met water-  
verf. Wat komt er  
tevoorschijn?

*Lees het verhaal van  
de herders*

**OPDRACHT 12**

Maak van papier de herders  
en Jozef en Maria. Zet ze  
daarna in de stal.

*Lees het verhaal van  
de herders*

**OPDRACHT 13**

Maak van takjes en  
gekleurd papier en  
lampjes een vuurtje  
voor bij de stal.

*Lees het verhaal van  
de herders*

**OPDRACHT 14**

De herders zaten in het  
donker. Maak het donker  
in de kamer en ga bij het  
vuurtje van de stal zitten.  
De kinderen mogen zelf  
het verhaal van de her-  
ders vertellen.

**OPDRACHT 15**

De engelen zongen ter  
ere van God. Dat gaan wij  
ook doen. Zing het 'Ere zij  
God' en nog wat andere  
versjes.

*Lees het verhaal van de  
herders*

**OPDRACHT 16**

Knutsel een grote ster  
en hang deze op.

*Lees het verhaal van  
de wijzen*

**OPDRACHT 17**

Ga naar buiten en tel  
hoeveel sterren je ziet

*Lees het verhaal van  
de wijzen*

**OPDRACHT 18**

De wijzen zagen de ster en  
gingen op reis. Andere  
mensen hebben die ster  
misschien niet gezien. Speel  
het spelletje: IK ZIE, IK ZIE,  
WAT JIJ NIET ZIET...

*Lees het verhaal van  
de wijzen*

### **OPDRACHT 19**

De wijzen namen een cadeau mee. Jij mag een tekening als cadeau maken. Hang hem op bij de stal.

*Lees het verhaal van de wijzen*

### **OPDRACHT 20**

De wijzen brachten een cadeau naar de Heere Jezus. Knutsel samen een cadeau en breng het naar iemand die ziek of alleen is.

*Lees het verhaal van de wijzen*

### **OPDRACHT 21**

De wijzen aanbaden de Heere Jezus. Weet jij hoeveel namen Hij heeft? Er liggen 5 papiertjes met namen verstopt in de kamer. Zoeken jullie ze op? Plak ze op een mooi papier.

*Lees Jesaja 9: 5 en Matth. 1:21*

### **OPDRACHT 22**

Maak mooie cadeau's die de wijzen mee kunnen brengen en leg ze in de stal.

*Lees het verhaal van de wijzen*

### **OPDRACHT 23**

De Heere Jezus wordt geboren. Bekijk samen jouw babyfotoalbum.

*Lees nog een keer het verhaal dat de kinderen het mooiste vonden.*

### **KERSTFEEST!!**

Vertel het verhaal van de geboorte van de Heere Jezus met behulp van de stal en gemaakte figuurtjes.

*Vraag: Waarom is de Heere Jezus uit de hemel naar de aarde gekomen?*

### **KERSTFEEST!!**

Zing met elkaar een paar mooie kerstliederen. En dank met elkaar voor de komst van de Heere Jezus.

*vraag: Is de Heere Jezus ook jouw Zaligmaker?*