

“Veel meer dan vroeger zijn grootouders betrokken bij de (geloofs)opvoeding van hun kleinkinderen”

Op 5 april organiseert Stichting Generatio een Grootouderdag. Voor zover bekend is dit de eerste christelijke toerustingsdag voor grootouders in Nederland. Waarom is er besloten tot een dag speciaal voor het toerusten, bemoedigen en ontmoeten van Grootouders? We gingen in gesprek met Rob Hondsmark en stelden hem deze én andere vragen over de Grootouderdag van 5 april.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: waarom een Grootouderdag?

“De aanleiding voor de dag is in de eerste plaats de vraag vanuit de doelgroep”, begint Rob.



“Het afgelopen jaar kwamen er vanuit het hele land vragen bij ons binnen van grootouders. Veel meer dan vroeger zijn zij betrokken bij de (geloofs)opvoeding van hun kleinkinderen omdat beide ouders (moeten) werken. Daarnaast krijgt ook een steeds groter aantal te maken met situaties van scheiden en hertrouwen van kinderen waardoor er nieuwe kleinkinderen bij komen of ze hun kleinkinderen met meer zien. Uit de praktijk van ons werk blijft dat er voor de generatie opa’s en oma’s geen goede, Bijbelse en praktische toerusting te vinden is aangaande de

(geloofs)opvoeding van hun kleinkinderen, terwijl daar wel behoefte aan is. Dat alles deed ons besluiten tot het organiseren van een dag voor grootouders.”

Is een hele dag toerusting niet wat lang?

“We organiseren deze dag in samenwerking met een groep opa’s en oma’s. In overleg met hen hebben we besloten om de dag niet te lang te maken. We beginnen om 10:00 uur en eindigen om 14:00 uur. Genoeg tijd om daarna nog even op visite te gaan bij de kleinkinderen dus.”

Het programma is erg afwisselend. Waarom kiezen jullie voor zoveel verschillende onderdelen?

“Er blijkt behoefte te zijn aan afwisseling en korte, duidelijke ‘blokken’. Het ochtendprogramma is daarom ook lekker divers. Net als het middagprogramma trouwens. Men kan kiezen uit verschillende workshops en gespreksgroepen. Op onze website stellen de sprekers en workshop- en gespreksleiders zich voor. Daarin vertellen ze ook wat je die dag van hen kunt verwachten.”

Er werken ook twee kleinkinderen mee. Waarom?

“Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren aangaande het toepassen van Gods principes in het dagelijks leven. Kleinkinderen kunnen ontzettend veel leren van hun grootouders, maar andersom is dat ook zeker het geval. Het vertrouwen dat kinderen stellen op God, daar kunnen ‘grote mensen’ veel van leren. Of denk eens aan de geloofsvragen van oudere kinderen en tieners. Die kunnen je hersenen soms flink laten kraken. Als je daar op in speelt als grootouder zijnde, groei je zelf ook weer een stukje in je geloof/relatie met God.”

Waarom moeten grootouders deze dag bezoeken?

“Dat is de makkelijkste vraag”, besluit Rob. “Omdat ze nooit te oud zijn om (van) te leren!”